

Het ontstaan van KBO Gronsveld

In juni 1993 vond er een gesprek plaats met KBO consultant Jos Janssen, Anjes Smeets en Lia Huls over de mogelijke oprichting van een KBO afdeling in Gronsveld. Direct na deze vergadering werd er een oproep gedaan in het weekblad De Binding en via een schrijven aan alle 50 Plussers om te komen naar een bijeenkomst in Gronsveld om het een en ander uit te leggen en om te komen tot de oprichting van een vereniging voor ouderen in Gronsveld e.o.

30 personen melden zich op deze bijeenkomst. Velen gaven te kennen zich wel te willen opgeven voor deze vereniging.

Dhr. Jos Janssen wist de aanwezigen te overtuigen van het belang van een ouderenvereniging in deze gemeente. Kort erna wordt een eerste bestuur samengesteld bestaande uit een voorzitter Anjes Smeets en secretaris Annie Sanders en een penningmeester Jose Souren.

De contributie was inmiddels vastgesteld op 15 gulden per jaar.

De officiële oprichtingsdatum is 20 september 1993. Dit werd vastgelegd in officiële statuten bij een Notaris met de de naam "KBO Gronsveld-Rijckholt" alles onder de mantel van KBO Limburg.

Het ledenaantal groeide al snel richting de 100.

Na een termijn van 4 jaar nam Anjes Smeets afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door Henri Sanders die tot 2018 voorzitter bleef.

In de jaren erna zijn er diverse mannen en vrouwen de revue gepasseerd als bestuurslid

De voornaamste activiteiten waren in die jaren de jaarlijkse dagtocht, de goedbezochte kerstvieringen met soms een toneelstukje wat goed in de smaak viel. Ook een bezoek aan een wijnkelder heeft op het programma gestaan. Ook werd al vrij snel een zangkoortje opgericht.



Een van eerste besturen met o.a. Tiny Slijpen Miel Derwig en Dhr. Cerfontaine



Huldiging van de oprichtster bij het 10 jarig bestaan.



Een toneelstukje met leden gaf veel plezier.



Het KBO koor feestelijk uitgedost bij het 10 jarig bestaan.